

PASTORALE TOERUSTING

ZIELZORG

Pastorale zorg is zorg namens de Goede Herder zelf. Een andere benaming voor pastorale zorg is zielzorg. Belangrijk om te onthouden is dat de eerste ziel die God aan ons toevertrouwd onze eigen ziel is. Willen we beschikbaar zijn voor de ander dan dienen we allereerst zorg te dragen voor onze eigen ziel.

Lucas 10:38-42/Johannes 15:1-5

Hoe blijf jij in Hem?



HOE ZORGEN WIJ VOOR ONZE ZIEL?

- 1 Jezelf onder de zorg van de Goede Herder plaatsen. *Psalm 23*
- 2 Gebedsrelatie onderhouden met de Heer *Psalm 25:14/Matteüs 6:5-8*
- 3 Verlangen naar geloofsgroei/heiliging *Judas 1:20-21/Efeze 4:1-16/Galaten 5:25*
- 4 Kennis van Gods Woord *1 Petrus 2:2/ 2 Petrus 3:17-18/ Kolossenzen 2:4-15*
 - a. **Geen dode letter maar kennis van Jezus Christus!**
- 5 Gehoorzaam zijn aan de Heer en Zijn Woord. *Jakobus 1:22-24*
- 6 Trouw deelgenoot zijn van de Gemeente. *Hebreeën 10:25/1 Korinthe 12:27/ 1 Petrus 2:1-10*

WAAROM OOK VOOR DE ZIEL VAN DE ANDER ZORGEN?

In Efeze 4 wat we zojuist lezen zien we dat de Heer in Zijn wijsheid en genade allerlei gaven aan de Gemeente heeft gegeven. Oudsten en voorgangers zijn verantwoordelijk voor de Gemeente en dienen daarop toezicht te houden (herderlijke taak) maar zowel in Efeze 4 als elders in het Nieuwe Testament lezen we dat de Heer zelf en de apostelen ertoe oproepen om voor elkaar te zorgen, naar elkaar om te zien. We zijn door Christus aan elkaar gegeven en vormen een eenheid in en door Jezus Christus. In ons onderling zorgen voor elkaar bewaren we die

eenheid en geven we die vorm en inhoud. **Matteüs 18:15-20/ Johannes 13:34-35/ 1 Thessalonicenzen 5:16/ 1 Petrus 4:8-10/ 1 Korinthe 12:12-31**

HOE ZIET DE ZORG VOOR DE ZIEL VAN DE ANDER ERUIT?

Onderlinge vrede bewaren	<i>Markus 9:50</i>
Elkaar dienen	<i>Markus 10:43-45</i>
Elkaar eren/respecteren	<i>Romeinen 12:10</i>
Elkaar opbouwen	<i>Romeinen 14:19</i>
Elkaar aanvaarden	<i>Romeinen 15:7</i>
Elkaar terechtwijzen	<i>Romeinen 15:14</i>
Elkaars lasten dragen	<i>Galaten 6:2</i>
Gastvrij zijn voor elkaar	<i>1 Petrus 4:9</i>
Vriendelijk zijn naar elkaar	<i>Efeze 4:32</i>
Barmhartig zijn naar elkaar	<i>Efeze 4:32/ Lukas 6:36</i>
Elkaar de zonden belijden	<i>Jakobus 5:16</i>
Elkaar vergeven	<i>Kolossenzen 3:13</i>
Elkaar liefhebben	<i>Johannes 13:34-35</i>
Voor elkaar bidden	<i>Jakobus 5:16</i>

IN WELKE HARTSGESTELDHEID ZORGEN WE VOOR ELKAAR?

Efeze 4:1-3, 1 Korintiërs 13 en vele ander teksten laten ons iets zien wat onze hart gesteldheid naar elkaar mag zijn: Nederigheid, zachtmoedigheid en liefde.

We mogen daarin iets van het hart van de Here Jezus naar elkaar toe laten zien:

- ✓ Jezus kent de ander. Warme belangstelling voor de ander en wat er in de ander omgaat. *Johannes 10:14-15*
- ✓ Jezus is bewogen met de ander. We zien op vele plaatsen dat hetgeen de ander meemaakt ook de Heer zelf raakt en ontroert. Dat laat echte, oprechte bewogenheid zien. *Markus 6:34/ Johannes 11:33/ Matteüs 11:28-30*
- ✓ Jezus heeft lief. Alles aan Hem ademt liefde: Zijn komst naar deze wereld, Zijn leven en onderwijs en bovenal Zijn volmaakte offer op Golgotha. Jezus heeft volmaakt lief. *Johannes 15:9-17*