

DEEL 3, OVER ZOUT EN LICHT

WAT GAAN WE DOEN?

We denken dit seizoen na over de Bergrede. **In de Bergrede laat Jezus zien hoe een burger van Zijn Koninkrijk eruit ziet en hoe deze behoort te leven.**

Het is dus veel meer een karakterbeschrijving van een burger van dat Koninkrijk dan dat het een wetboek van het Koninkrijk is. . Na een algemene inleiding hebben we vorige keer gekeken naar de

zaligsprekingen. In die zaligsprekingen laat Jezus zien hoe een burger van Gods Koninkrijk eruit ziet en vandaag ronden we dat deel van de inleidende woorden van de Bergrede af. In de verzen 13-16 verteld de Heer Jezus iets over de relatie tussen de burgers van Gods Koninkrijk en de rest van de wereld. Hoe geef je nu in het leven van alle dag praktisch invulling aan je burgerschap van de hemel? Welke uitwerking heeft iemand met deze karaktereigenschappen in de wereld om hem heen?



WEL IN MAAR NIET VAN DE WERELD

- Een eeuwig dilemma: hoe verhoudt de Christen zich nu tot de wereld? Door de eeuwen heen hebben Christenen vaak de neiging gehad om zichzelf van de wereld af te sluiten en zich terug te trekken in eigen kring. Meest extreme voorbeeld zijn de kloosters waarin monniken en nonnen zich teruggetrokken van de wereld om hen heen toewijdden aan gebed en godsdienst maar denk hierbij ook aan de verzuiling in eigen land en de diverse Christelijke “zuilen” die er waren en waarbinnen mensen leefden.
- In **Johannes 17:15-18** maakt de Heer duidelijk wat Hij van ons verwacht. We zijn door Hem aan de wereld geschonken om daar te leven vanuit de Waarheid die Hij in Zijn Woord laat zien!

Kun jij in eigen woorden eens uitleggen wat Jezus bedoeld over hoe de verhouding van een Christen naar de wereld zou moeten zijn?

HET ZOUT VAN DE AARDE

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. (Matteüs 5:13)

We **zijn** het zout van de aarde zegt de Heer hier tegen ons. We hoeven het niet te worden maar wanneer we in Hem zijn dan zijn wij het zout der aarde. Wanneer we leven als burgers van het hemels Koninkrijk dan zijn we het zout.

Wat zegt deze uitspraak van Jezus over Zijn leerlingen als zijnde het zout van de wereld over de staat van de wereld en waarin zie jij dat terug?

Zout heeft een aantal belangrijke functies die iets zeggen over hoe we als Christenen invloed hebben op onze omgeving:

1 Zout is bederfwerend

2 Zout is een smaakmaker

3 zout is zuiverend.

Het zegt ook iets over de natuurlijke staat van de wereld: (Romeinen 1:18-32)

1 De wereld zonder God/Christenen is aan bederf en rot onderhevig

2 De wereld zonder God/Christenen is een smakeloos

3 De wereld zonder God/Christenen is niet in staat zichzelf te zuiveren.

Leerlingen van Jezus zijn dus geroepen om bederfwerend en als smaakmakers te fungeren in de samenleving. **Is deze taak niet te groot voor een individuele Christen? Zou de Heer Jezus hier niet een taak beschrijven voor de algemene kerk?**

Lees eens deze woorden van de bekende prediker Lloyd-Jones:

The primary task of the Church is to evangelize and to preach the gospel. The moment the Church begins to intervene in these political, social and economic matters, therefore, she is hampering and hindering herself in her God-appointed task of evangelism. She can no longer say that she 'knows no man after the flesh', and thereby she is sinning. Let the individual play his part as a citizen, and belong to any political party that he may choose. That is something for the individual to decide. The Church is not concerned as a Church about these things. Our business is to preach the gospel and to bring this message of salvation to all.¹

¹ D. Martyn Lloyd-Jones, *Studies in the Sermon on the Mount*, Second edition. (England: Inter-Varsity Press, 1976), 159-160.

Ik denk dat het wijze woorden zijn. Zoutkorrels samengeklonterd in een zoutpot op de plank in een keukenkastje zijn veel minder nuttig en effectief dan een klein beetje zout in een gerecht. Het effect van een individuele Christen op zijn werk, in zijn gezin, op zijn school of op de sportclub is vele malen groter en effectiever dan een kerk(genootschap) dat vanaf de zijlijn allerlei uitspraken doet.

Hoe en waar kun jij “zout van de aarde” zijn?

maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

(Matteüs 5:13)

Zout heeft slechts 1 eigenschap, het is zout. Doordat ze zout is heeft ze al haar reinigende, bederfwerende en smaakmakende eigenschappen. Wanneer zout verontreinigd is of teveel verdund wordt dan gaat haar eigenschap (zout zijn) verloren en is ze in feite dus nutteloos geworden. **Iemand die in naam Christen is maar in doen en laten behalve de kerkgang op zondag in niets verschilt van de mensen om hem heen, kun je die “zout van de aarde” noemen? (lees ook 2 Timotheüs 3:5)**

Deze uitspraak laat het belang zien van ons groeien in geloof en discipelschap. Dat we in Christus blijven en door de kracht van de Geest steeds meer veranderen, leven vanuit Gods Woord en gaan lijken op de karakterbeschrijving die Jezus geeft in de Zaligsprekingen en de Bergrede. Ook de volgende uitspraak van Jezus doelt hierop:

LICHT VAN DE WERELD

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. (Matteüs 5:14)

De beelden die de Her Jezus gebruikt zijn in zichzelf al heel erg duidelijk en herkenbaar. Zelfs letterlijk. Jezus sprak vanaf een berg bij het meer van Galilea. Vanaf de berg waren diverse grotere plaatsen zichtbaar als Kapernaüm en Tiberias. Zeker als in de avond mensen de lampen aanhadden waren deze steden door hun lichtjes vast oriëntatiepunten voor schepen en wandelaars. Een licht steek je aan om licht te geven en dat verstopt je niet, dat is logisch. Licht heeft 1 eigenschap: het geeft licht/het schijnt. Die functie wil je hinderen door de lichtbron te verstopten waardoor ze haar licht niet kan laten schijnen! Een Christen die niet schijnt/haar licht niet verspreid maar haar licht verstopt is een onzinnig verschijnsel, het

klopt niet en is volkomen in tegenstelling met haar werkelijke doel: licht verspreiden/schijnen.

Jezus zegt van Zichzelf dat Hij het licht van de wereld is (Johannes 8:12) en wanneer wij in Hem zijn (o.a. Johannes 15/17) ontvangen wij ook licht en zijn we geroepen om zelf licht voor de wereld te zijn. (Filippenzen 2:14-16 en Efeze 5:8-14)

Door te zeggen dat Hij zelf en ook wij als Zijn leerlingen het licht voor de wereld zijn zegt Jezus ook dat deze wereld in zichzelf een duistere plaats is. De Bijbel laat dit ook duidelijk zien op diverse plaatsen, bijvoorbeeld: Jesaja 9:1-6 en Johannes 1:1-18

Ik zei al dat licht als enige eigenschap heeft dat het schijnt/haar licht verspreidt. Daardoor heeft licht een bijzonder effect:

1 Ze verdrijft de duisternis en brengt licht!

2 Ze onthult wat in het duister gebeurt.

Het is daarom dat licht ook verborgen motieven aan het licht brengt: Johannes 3:16-21

Wat zegt dit contrast tussen licht en duister over de positie en functie van christenen in de wereld?

LAAT JE LICHT SCHIJNEN

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Matteüs 5:16)

De opdracht waarmee Jezus de Zaligsprekingen afsluit is dan ook een logische en duidelijke. Nu Hij heeft laten zien hoe een burger van Zijn Koninkrijk eruit ziet, wat haar plaats en functie heeft in de wereld en welke uitwerking dit heeft op de wereld is de slotsom: laat je licht maar schijnen. Leef naar wie je bent in Christus zodat mensen door jou leven heen God herkennen en eren!

We kunnen alleen zout en licht zijn als we in Jezus zijn. Als we Zijn licht en leven ontvangen willen en ons willen laten leiden door Woord en Geest. Bijbels gezegd: waar wandelen wij zelf? Lees eens 1 Johannes 1:5-2:6.

Protestanten roepen vaak dat we leven door geloof en niet door werken. Daarmee bedoelen we dat we niet met goede daden Gods liefde en genade kunnen verdienen. Het is alleen door Gods genade in Jezus dat we vergeving en nieuw, eeuwig leven hebben. Toch horen goede daden wel bij het leven uit geloof.

Lees eens Jakobus 2:14-24 en 1 Petrus 2:12. Wat zegt dit over de relatie tussen geloof en daden?

Hoe kun jij je licht laten schijnen in jouw omgeving en mensen wijzen op het Licht van de wereld?
