

Bijbelstudie Discipelschap deel 9

Een discipel van Jezus Christus blijft leren

In de afgelopen les hebben we gekeken naar het evangelie van Jezus Christus en naar het principe van geestelijke groei. Maar om te kunnen blijven groeien moeten we wel blijven leren en daar willen we vandaag eens wat dieper op ingaan.

Het woord discipel hebben we gekregen van het Latijnse woord discipulus. Met dit woord wordt het Griekse woord mathētēs wat we in de Bijbel tegenkomen vertaald. Het betekent “leerling”

Een leerling was in de tijd van Jezus iets anders dan in de tijd van vandaag. Leerlingen en onderwijzers ontmoetten elkaar niet op school en er waren geen YouTube video’s waarin je kon leren van je favoriete onderwijzers. Je moest in de buurt van je onderwijzer/mentor zijn zodat je kon horen wat hij vertelde en kon zien wat hij voordeed. Je volgde je leermeester om zo te kunnen leren. Een leerling was dus ook een volgeling.

Als discipelen van Jezus behoren we Jezus dus te **volgen** zodat we Hem en Zijn onderwijs steeds beter **leren kennen**, meer op Hem gaan lijken doordat we **groeien in kennis en kunde** en op onze beurt nieuwe discipelen maken doordat we **doorgeven** wat we zelf geleerd hebben.

Discipelschap is een proces wat heel ons leven dus omvat. Het vraagt inzet van ons hoofd, ons hart en onze handen. In het plaatje zie je het in schema weergegeven.



Discipelschap omvat ons hoofd.

We leren van de Here Jezus. Maar die kennis is geen dode kennis. Het transformeert ons hart en beïnvloedt ons handelen.

Discipelschap omvat ons hart.

Doordat we groeien in relatie met God zullen we ook steeds meer van Hem ontdekken en de dingen doen die Hij van ons vraagt.

Discipelschap omvat onze handen.

Groeien in kennis zal ook ons hart veranderen en daardoor leiden tot gehoorzaamheid aan God. We gaan dat wat we leren in de praktijk brengen en doordat we bezig zijn groeien we in vaardigheid.

Je ziet dat geen van deze aspecten los te verkrijgen is en bij discipelschap alles op elkaar in werkt.

Lees de volgende teksten eens door: Matteüs 5:1-2/Johannes 7:16/Johannes 17:17. Wat zegt de Heer Jezus hier over Zijn onderwijs? Wie is de bron van het onderwijs van Jezus?



In de Bergrede zegt Jezus dat Hij niet gekomen is om de Wet e de Profeten af te schaffen. Ook citeert Hij in Zijn onderwijs veel uit (wat wij kennen als) het Oude Testament. Waarom zal Jezus dat doen denk je?

Laten we eens kijken naar dat Oude Testament en dan met name naar Psalm 119. Deze Psalm is een ode aan Gods Woord. Op vele manieren wordt Gods Woord omschreven:

Naam	Betekenis
Wet	Een vertaling van het Hebreeuwse woord; Thora. Dit betekent "onderwijzing" Het wordt vaak gebruikt om de 1 ^e 5 boeken van de Bijbel te omschrijven. (Pentateuch, geschreven door Mozes)
Richtlijnen	Een van Gods voorschriften, een regel of norm voor gedrag
voorschriften	Een goddelijke rechterlijke beslissing, bindend recht of uitspraak
Regels/bevelen	Een duidelijke, gezaghebbende opdracht van God
Wetten/inzettingen	Letterlijk "dingen ingeschreven"; dit verwijst naar wetten die grenzen stellen
bepalingen	Goddelijke bevelen
Uw Woord	De algemene term voor Gods openbaring. De woorden die God spreekt en wij mogen ontvangen.
Word/belofte	
Wegen/weg	De manier van leven die God vereist is. Zijn morele voorschriften.
Paden	Zie wegen/weg

In deze Psalm zien we dat Gods Woord, zoals dat tot ons komt in de Bijbel, ons iets leert over wie God is, hoe God is en wat Hij van ons verlangt. Het wijst ons op feit dat in het leven van een Christen Gods Woord onmisbaar is. Psalm 119 laat zien wat Gods Woord kan doen in ons leven. Middels Zijn Woord geeft God ons:

Kracht tegen zonde (vs. 3, 11, 101, 165)

vrijheid (vs. 45)

Richting, leiding en inzicht (vs. 105 en 130)

Vaste grond onder onze voeten (vs. 89)

vrede (vs. 165)

hoop (vs. 114 en 147)

Blijdschap (vs. 16, 24, 35, 47, 77, 92, 174).



- ▶ De Bijbel is dus een krachtig boek. Niet alleen deze Psalm spreekt daarover, in heel de Bijbel komt dit terug.
- ▶ Om te kunnen groeien in geloof/blijven leren als discipel van Jezus kun je niet om de Bijbel heen. Het is een van de belangrijkste bronnen die God gebruikt om Zijn discipelen te onderwijzen.
- ▶ In het leven van een Christen is de Bijbel gezaghebbend omdat we daarin ontdekken wat God tot ons te zeggen heeft. In 2 Timotheüs 3:16-17 lezen we daarover: *Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.*

God gebruikt de Bijbel om Zichzelf bekend te maken en om ons te onderwijzen en te leiden. Lees daarover bijvoorbeeld de volgende teksten maar eens door.

- ▶ Wie God is. (Jesaja 46:8-10)
 - ▶ Wat ons grootste probleem is (Genesis 3) en de oplossing (Joh 3:16)
 - ▶ Dat we God mogen leren kennen (Joh 1:18, 1 Joh 4:10)
 - ▶ Dat God ons gebroken leven wil helen (Johannes 10:10 Kor 5:17,18)

Lees ook de volgende teksten een door: Markus 1:21/ Markus 2:13/Markus 4:2/ Markus 13:28/ Matteüs 11:29. Wat zeggen deze passages over de manieren waarop Jezus mensen onderwees?

Jezus was een geweldige onderwijzer. Hij begrijpt dat verschillende mensen ook op verschillende manieren leren. Ga maar na sommige mensen houden van studeren, andere mensen leren door te zien of te doen. Jezus is in staat om Zijn boodschap en onderwijs af te stemmen op wat nodig is. In de Bijbel zien we Hem op diverse manieren onderwijzen:

Publiekelijk (Matt. 5:1,2 of luc. 21:37)

privé onderwijs (Joh. 3 of Luc. 10:38-39)

Door middel van preken (Bergrede)

Door middel van verhalen/gelijkenissen (Lucas 15)

Door gebruik te maken van alledaagse situaties (Joh. 4)

Door voorbeelden te geven (Matt. 18:2)



Door gebruik te maken van Gods Woord (Matt. 12:40)

Door inzichtelijk onderwijs zoals wonderen, genezingen en uitdrijving van demonen.

Door het geven van praktijkopdrachten (Luc. 10)

Op welke manieren leer jij het beste en welke methoden heeft God gebruikt om jou te onderwijzen zodat je kon groeien in geloof?

Kijk nog eens naar 2 Timotheüs 3:16-17 *Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.*

Wat raakt jouw als je over deze verzen nadenkt?

Een discipel is per definitie een leerling. Iemand die Jezus wil volgen om over Hem en om van Hem te leren. De Bijbel is het middel waarin we Jezus ontmoeten, Gods stem kunnen horen en Zijn wil ontdekken. Maar het lezen van de Bijbel is niet de enige manier om te leren en om Gods onderwijs tot ons te nemen.

In Kolossenzen 3:16 *staat Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen.* Net zoals het onderwijs van Jezus op aarde erg divers was zijn er ook diverse manieren om te leren vanuit Gods Woord.

Kijk maar eens naar de tabel op de volgende pagina's en vul het voor jezelf in om te ontdekken waar je al gezegend bent, waar knelpunten zitten en maak plannen voor hoe je in de toekomst de genoemde zaken een plaats kan geven in je leven zodat je nog meer kunt leren van Gods Woord.

Manieren om onderwezen te worden door Gods Woord	Mijn ervaringen hiermee tot dusver. Zowel positief als negatief	Mijn toekomstige plannen hiermee
<p>Luisteren naar het voorlezen van Gods Woord.</p> <p>Bv. In de kerk, via mp3, audio Bijbel e.d</p>		
<p>Luisteren naar mensen die vanuit Gods Woord onderwijzen.</p> <p>Bv. In een preek, conferentie, seminar of Bijbelstudie</p>		
<p>Zelf Gods Woord lezen</p> <p>Bv. Middels een leesrooster in 1 jaar, met een dagboekje. Lukt dit om regelmatig te doen?</p>		
<p>Praten/discussiëren over Gods Woord.</p> <p>Bv. In een kring of met vrienden</p>		

Manieren om onderwezen te worden door Gods Woord	Mijn ervaringen hiermee tot dusver. Zowel positief als negatief.	Mijn toekomstige plannen hiermee
<p>Gods Woord bestuderen</p> <p>Lezen, leren - oefenen - nauwkeurig interpreteren en toepassen van een Schriftgedeelte</p>		
<p>Memoriseren van Gods Woord</p> <p>Het uit je hoofd leren van bepaalde Bijbelgedeelten.</p>		
<p>Gods Woord vertrouwen</p> <p>Geloven in en vasthouden aan wat de Bijbel zegt ook in moeilijke situaties.</p>		
<p>Leren van anderen die Gods Woord naleven</p> <p>Bv in vergeving, dienen, geven van gaven en dergelijke</p>		
<p>Zelf andere mensen onderwijzen</p> <p>Met anderen delen op welke manier Gods Woord jouw leven beïnvloed heeft/wat jij geleerd hebt</p>		
<p>Reflecteren op Gods Woord</p> <p>Bv door meditatie en gebed nadenken over wat God je duidelijk maakte</p>		

Discipelschap