

## DEEL 8, JESUS OVER HOE WE IN DE WERELD LEVEN

### HET DOEL VAN DE HEER JESUS

We denken dit seizoen na over de Bergrede. **In de Bergrede laat Jezus zien hoe een burger van Zijn Koninkrijk eruit ziet en hoe deze behoort te leven.**

Het is dus veel meer een karakterbeschrijving van een burger van dat Koninkrijk dan dat het een wetboek van het Koninkrijk is. Na een algemene inleiding hebben we gekeken naar de zaligsprekingen. In die zaligsprekingen laat Jezus zien hoe een burger van Gods Koninkrijk eruit ziet en vervolgens zegt Hij in de Bergrede welke uitwerking iemand met deze karaktereigenschappen in de wereld om hem heen behoort te hebben. De Heer spreekt over vruchten van Zijn gerechtigheid. Telkens speelt de tegenstelling tussen de leer van Jezus en de Schriftgeleerden en farizeeën een belangrijke rol. Waar is dan het Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God wordt zichtbaar waar God Zijn gezag mag uitoefenen en een burger van Gods Koninkrijk is iemand die Gods gezag erkent en wil gehoorzamen.



### OP JACHT NAAR DE SCHAT

*Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.*

*Mattheüs 6:19-20*

Eerder zagen we dat Jezus een scherp onderscheid maakt tussen Zijn leer en de leer van de Schriftgeleerden en farizeeën en hier lezen we een onderscheid tussen de weg van Jezus en de weg van de aarde/de wereld. Ook gelovigen kunnen soms heel uitgesproken zijn over hoe “de wereld” handelt. ***Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over de wereld?***

---



---

Belangrijk dus om te begrijpen dat met wereld niet de geschapen aarde wordt bedoeld (want deze is van God) en ook niet de mensen die erop leven (want God heeft hen lief) maar dat het gaat over de heersende cultuur, de morele regels en gewoonten, de Harts gesteldheid van de doorsnee ongelovige mens. Als gelovigen is het niet de bedoeling dat we ons terugtrekken uit de wereld en ons opsluiten in onze eigen christelijke subcultuur (**Johannes 17:14-21**) maar als de nieuwe Schepping die we in en door Christus zijn andere mensen wijzen op de weg van Jezus (**Mattheüs 5:13-16**)

Jezus spreekt over aardse schatten en hemelse schatten. Het is vast niet zo moeilijk om aardse schatten te bedenken. Lees ook Spreuken 23:4 en 5. **Wat leren we hier en in Spreuken over die aardse schatten?**

---

---

---

Is het dan helemaal verkeerd om aardse goederen te verzamelen? Nee, dat ook weer niet. Lees maar eens in Prediker 5:9-19. **Wat leer je hier over bezit?**

---

---

---

We kunnen nog veel meer Bijbelgedeelten bestuderen maar ik hoop dat je hebt ontdekt dat Gods Woord ons niet leert dat het in zichzelf verkeerd is om bezit te hebben, ervan te genieten, iets te sparen voor mindere tijden of je te verzekeren voor onverwachte gebeurtenissen. Het egoïstisch verzamelen van goederen puur en alleen voor eigen gewin is hetgeen hier wordt aangesproken. De tegenstelling tussen aardse en hemelse schatten maakt dat ook duidelijk. Hemelse schatten daarmee worden zaken bedoeld die eeuwigheidswaarde hebben. **Bedenk eens wat volgens jou hemelse schatten kunnen zijn?**

---

---

---

Je ziet dus dat aardse zaken prima gebruikt kunnen worden om daarmee dingen te doen die eeuwigheidswaarde hebben. Denk ook maar eens aan de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan waarin de Samaritaan zijn geld gebruikt om de gewonde man te helpen.

## DE KERN VAN HET PROBLEEM

*De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.*

*Mattheüs 6:22-24*

De Heer maakt dit punt omdat Hij ons duidelijk wil maken dat het ongelooflijk belangrijk is waar onze focus ligt. Het hart en het oog hebben in deze voorbeelden dezelfde betekenis. Het gaat erom wat ons drijft in ons leven. Waar leef je voor? Wat is de drijvende kracht in jouw leven? Daarover gaan deze voorbeelden. Wanneer we leven voor God en Zijn Koninkrijk dan leven we in Zijn licht, leven we voor geld en bezit dan leven we ons leven in duisternis. Leven we voor God dan leven we met het oog gericht op de eeuwigheid en alle zegen die erbij hoort, leven we voor onszelf dan leven we voor de korte termijn met alle gevolgen die erbij horen. Aardse schatten kunnen ons bij God vandaan trekken. Lees maar eens wat er gebeurt is met Demas, een helper van de apostel Paulus die genoemd wordt in 2 Timotheüs 4:10. Jezus sluit dit deel af met een ernstige waarschuwing dat je niet God en Mammon (God van geld en bezit) tegelijk kunt dienen. God vraagt van ons dat we Hem liefhebben met heel ons hart (Mattheüs 22:37) en dat gaat niet als Mammon ook een deel van ons hart bezit. God neemt geen genoegen met slechts een deel van ons, Hij wil ons hele hart.

Mammon was een bekende afgod zoals er zoveel waren in de tijd van Jezus. Een afgod waar aan geofferd werd zodat de afgod je zou geven wat je nodig had. *Misschien staat dat beeld wel heel ver van je af, echte afgoden waaraan we offeren kennen we nu niet meer... .. of toch wel en noemen we zaken gewoon anders? Hoe zou de afgod Mammon vandaag de dag heten en hoe offeren we aan hem?*

-----  
-----  
-----

#### DAAROM ZEG IK U....

*Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mattheüs 6:25-34)*

Aanvankelijk wilde ik dit deel apart bespreken met als thema dat we ons geen zorgen hoeven maken maar nadere bestudering laat zien dat zorgen niet de centrale boodschap vormen van dit tekstgedeelte. We kunnen het alleen goed begrijpen als we het lezen in samenhang met datgene wat we vandaag eerder behandeld hebben. De woorden “daarom zeg Ik u” laten een duidelijke verbinding zien. Ook hier zien we weer de tegenstelling tussen de wereld/de heidenen en de burger van Gods Koninkrijk. De aardse schatten en hoe die te verzamelen en vast te houden zijn de dingen die de mensen in de wereld hoofdzakelijk bezig houden. Als Christenen zou onze obsessie daar niet moeten liggen. Het gaat ook hier dus meer om focus dan om het niet bezorgd zijn. Jezus waarschuwt ons om ons niet obsessief bezig te houden met eten, drinken en kleding. Nu ontkent of veracht de Heer onze behoeften niet. Sterker nog, hij heeft ons gemaakt en weet dus wat we nodig hebben. Hij benadrukt dat leven voor materiële zaken een weggegooid leven is. Je kunt enorm je best doen, je kunt heel veel zorgen maken maar feit blijft dat je als mens veel niet in de hand hebt. Eerder al zagen we dat het niet per definitie verkeerd is om bezit te hebben en daarvan te genieten of om te sparen. Het mag alleen niet de focus van ons leven zijn.

De voorbeelden van de vogels, de lelies, het gras gebruikt Jezus om ons ervan te verzekeren dat God de Vader voor ons wil zorgen. **(1 Petrus 5:7)**

Het is zo een uitnodiging om de focus niet op de aardse schatten te leggen maar te leven tot eer van God. Vers 33 is daarmee ook het duidelijke hoogtepunt van dit deel. Zoek Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. *Hoe zou dat eigenlijk bedoeld worden?*

-----  
-----  
-----

Gods Koninkrijk, daar bidden we ook om in het “onze Vader” wat Jezus ons eerder dit hoofdstuk heeft geleerd. Het is een vraag om Gods handelen, Hij is immers Degene die het Koninkrijk gaat brengen. In en door Jezus is iets van dat Koninkrijk dichtbij gekomen en mogen we door genade nu al deel zijn van dat Koninkrijk wat straks allesomvattend zal zijn na de Wederkomst van Jezus. Bijzonder is dat Jezus gerechtigheid hier apart noemt. Gerechtigheid is in de Bergrede al vaker voorbij gekomen en burgers van Gods Koninkrijk worden door Jezus opgeroepen een grotere gerechtigheid na te streven dan de Schriftgeleerden en farizeeën. Het zoeken van de gerechtigheid kunnen we hier lezen als een oproep van Jezus om de gerechtigheid die bij het Koninkrijk van God hoort nu al uit te leven in onze eigen levens. *Hoe kan die gerechtigheid zichtbaar worden in onze levens?*

-----  
-----  
-----