

PASTORALE TOERUSTING

WAT IS PASTORAAT?

Pastor = herder, Pastoraat – herderlijke zorg. Gezonden door de Goede Herder, met de middelen van die de Herder geeft omzien naar de kudde waar je zelf ook deel van bent.

Algemene Christenplicht (1 Korinthe 12, beeld van het lichaam)

KERYGMATISCH/VERKONDIGEND PASTORAAT

Binnen deze vorm van pastoraat ligt de nadruk op het verkondigen van Gods verhaal. De mens kan dan pas geholpen worden wanneer hij de hopeloosheid van zijn eigen situatie erkent. In het pastoraal contact mag de pastor de boodschap van Gods heil naar de mens brengen. Binnen het kerygmatisch pastoraat is de pastor meer degene die de pastorant voorgaat. Hij leidt de pastorant als het ware naar de groene weiden en het levende water. De pastor is degene die door het verkondigen van het woord, de bediening van sacramenten en gebed de pastorant aan naar deze weiden brengt en ze het levende water voorhoudt zodat ze zich daarmee kunnen versterken en voeden. Het charismatisch pastoraat heeft hier veel kenmerken van.

(Jezus spreekt met gezag: Markus 1:27)

THERAPEUTISCH PASTORAAT

Halverwege de vorige eeuw kwam het therapeutische pastoraat op. In de maatschappij had de psychologie een enorme vlucht genomen. Onder invloed van o.a. Freud en Jung was er een hele nieuwe benaderingswijze ontstaan om mensen in psychische nood te begeleiden. Dit deed ook zijn intrede binnen de kerken. Eerst in Amerika maar al vrij snel ook in ons land. Binnen deze vorm van pastoraat staat het verhaal van de mens meer centraal. De zorg van de herder voor het gewonde schaap komt hier mooi terug. De pastor/herder die het gewonde kuddedier verzorgt vanuit Gods Woord en helpt zodat het weer uit de schaapskooi kan komen en met de rest van de kudde kan meetrekken.

(Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw: Johannes 4 of Jezus als Goede Herder: Johannes 10.)

HERMENEUTISCH PASTORAAT

Deze vorm van pastoraat heeft elementen van voorgaande stromingen opgenomen. De mens heeft een verhaal te vertellen en God heeft Zijn verhaal te vertellen. In deze

De vorm van pastoraat interpreteert de pastor de beide verhalen en zoekt naar de verbinding tussen de twee verhalen. Zo probeert de pastor om geloofstraditie en de menselijke ervaring met elkaar te verbinden en zo inzichten/leiding te zoeken voor de verdere weg.

(Jezus in gesprek met de wetgeleerde over wie de naaste is in Lukas 10:25-37)

WAT IS NU EEN PASTORAAL GESPREK?

DE MENS:



Zie de mens als een prachtig mooi gemaakt mozaïek wat door de zonde beschadigd en versplinterd is geraakt. In het pastoraat mogen we met de middelen die God ons aanreikt vanuit het beeld van de Heilige de beschadigingen verzorgen.



FUNCTIES VAN PASTORAAT

Helen: je kunt er iets aan doen. Je hoopt dat er iets veranderd. Problemen oplossen. Pijn verzachten, troost aanbieden, zonde aanspreken en overwinnen.

Bijstaan: meeleven/uithouden. Bijstand is de troost en de bemoediging die mensen in moeilijke omstandigheden, als gevolg van verlies, pijn en lijden ondervinden. Hier gaat het om het omgaan met zaken waar men niet zomaar wat aan kan veranderen.

Begeleiden: mensen steunen op hun levensweg. Anderen leren te groeien in discipelschap. Begeleiden is de leiding die van een pastorale relatie kan uitgaan, waardoor mensen zich gesteund weten om op grond van hun levensovertuiging keuzes te maken en beslissingen te nemen en zo te groeien in zelfstandig geestelijk functioneren.

Verzoenen: verzoenen is de betekenis die een pastorale relatie kan hebben voor mensen die vervreemd zijn van elkaar, van zichzelf of van God, om tot zichzelf te komen, aanvaarding en vergeving te schenken of te ontvangen.