

Bijbelstudie Discipelschap deel 17

Een discipel van Jezus leeft een leven van aanbidding

1 Kun je eens omschrijven wat volgens jou aanbidding is?

2 Elk mens aanbidt wel iets of iemand heb ik gezegd. Ben jij het daarmee eens? Waarom wel of niet?

3 Als jij eens eerlijk kijkt naar je eigen leven is kun je dan opnoemen wie of wat jij naast God "aanbidt"? Wat zou je anders kunnen doen om die zaken/mensen een gezonde plaats te geven?

4 In Jesaja 43:7 staat dat we zijn geschapen tot eer van God. (Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen) Wat betekent het volgens jou dat je leeft voor de glorie van God?

5 In de studie komen een aantal vormen van aanbidding voorbij. Welke vormen van aanbidding passen goed bij jou?

6 In 1 Korintiërs 10:31 staat; Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Hoe kun je dit praktisch maken in je eigen leven?

7 Op welke manier(en) zou jij je aanbiddingsrepertoire (de manieren waarop je aanbidt) kunnen uitbreiden?

Aanbidding is: het verlenen van waarde aan iets of iemand en (uit dankbaarheid, respect, liefde, toewijding of angst) je leven toewijden aan datgene of diegene.

Als dit de definitie is dan aanbidden we als mensen allemaal wel iets of iemand.

Alles wat naast God aanbeden wordt is volgens de Bijbel afgoderij. Hieruit volgt dat ook goede zaken een ongezonde plaats in het leven van een mens kunnen innemen.

Volgens de Bijbel zijn we geschapen tot eer van God en we worden opgeroepen om Hem alleen te aanbidden. Al het andere is slechte surrogaat en zal nooit die vervulling kunnen geven dan wanneer we in relatie met God leven.

Aanbidding kan op vele manieren: zang en muziek, gebed, woorden, natuur, stilte, kunst, symbolen, liturgie, studie, zorgen, liefhebben, verplegen, technisch bezig zijn, timmeren, en ga zo maar door.

Aanbidding kun je lichamelijk laten zien door: handen heffen, staan, zitten, liggen, knielen, geopende handen, gevouwen handen, wachten, roepen, zwijgen, huilen, zingen en ga zo maar door.

Aanbidding is een levensstijl die gericht is op de eer en glorie van God en niet alleen maar een deel van een eredienst