

PASTORALE TOERUSTING

ZIELZORG

- Omzien naar de ander is mooi en waardevol maar hoe weet je nu wat je moet zeggen?
- Je ziet dat dingen verkeerd gaan in (je) leven(s) en weet dat verandering nodig is maar de grote vraag blijft hoe zet je echte verandering in gang?
- Gods Woord leert ons dat gelovigen steeds meer veranderd worden door de Heilige Geest die ons geschonken is (2 Korintiërs 3:18, Galaten 5:22-25)
- Belangrijke instrumenten die de Geest in dit proces gebruikt:
 - Jesaja 55:10-11: Gods Woorden die door de Geest gebruikt worden om ons hart aan te spreken
 - Efeze 4: 11-16: Gods kinderen die naar elkaar omzien.
 - Basishouding van zielzorg: Efeze 4:1-3

DE NOODZAAK VAN ZIELZORG

Als door God geschapen mensen

Genesis 1:26-31: God zelf moet de mens uitleggen wie hij is en hoe het leven werkt.

Les: De mens heeft wijsheid van buitenaf nodig om het leven te kunnen interpreteren. We zijn geschapen om openbaring te ontvangen

We zijn geschapen om vanuit Gods openbaring te handelen

We zijn geschapen om in relatie met God te leven

Als in zonde gevallen schepselen

Genesis 3:1-17: Niet alle informatie die tot ons komt is goede informatie.

Les: Advies is altijd een morele zaak!

Handelen vanuit welke informatie dan ook zegt iets over onze prioriteiten/verlangens.

We hebben Gods wijsheid/woorden nodig om juist te kunnen handelen

Als door Christus verlost heiligen

Romeinen 6:1-14, Matteüs 7:1-5 en Hebreeën 3:12-13: Jezus heeft ons verlost van onze zondesschuld en de macht van de zonde gebroken. De strijd tegen de zonde blijft echter.

Les: We zijn vaak blind voor onze eigen zonden

Zonde niet bestrijden betekent dat zonde:

- kan blijven verleiden
- patronen in ons leven kan vormen
- ons geestelijk leven kan verstoren/verwoesten
- ons hart kan verharderen
- ons avallig kan maken van God.

We zijn geroepen om elkaar vanuit Gods Woord daarin bij te staan. (denk aan Efeze 4:1-3)

GOEDE VRAGEN OM TE STELLEN IN ZIELZORG

Waarom doen mensen wat ze doen?

Het gaat hier niet zozeer om de motivatie die mensen zelf aangeven. Bedoeling is om samen te ontdekken wat de Bijbel leert over de achterliggende drijfveren/ verlangens die ten grondslag liggen aan het denken en handelen wat je samen bespreekt.

Hoe kan ik een instrument in Gods handen zijn voor het leven van de ander?

Hoe kun je nabij zijn en iets van de wijsheid/woorden/liefde van God doorgeven die zondige patronen doorbreken?

