

DEEL 11, AFSLUITING

HET DOEL VAN DE HEER JEZUS

We denken dit seizoen na over de Bergrede. **In de Bergrede laat Jezus zien hoe een burger van Zijn Koninkrijk eruit ziet en hoe deze behoort te leven.**

Het is dus veel meer een karakterbeschrijving van een burger van dat Koninkrijk dan dat het een wetboek van het Koninkrijk is. Na een algemene inleiding hebben we gekeken naar de zaligsprekingen. In die zaligsprekingen laat Jezus zien hoe een burger van Gods Koninkrijk eruit ziet en vervolgens zegt Hij in de Bergrede welke uitwerking iemand met deze karaktereigenschappen in de wereld om hem heen behoort te hebben. De Heer spreekt over vruchten van Zijn gerechtigheid. Telkens speelt de tegenstelling tussen de leer van Jezus en de Schriftgeleerden en farizeeën een belangrijke rol. Waar is dan het Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God wordt zichtbaar waar God Zijn gezag mag uitoefenen en een burger van Gods Koninkrijk is iemand die Gods gezag erkent en wil gehoorzamen.



TWEE WEGEN, TWEË POORTEN, TWEË BESTEMMINGEN

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

(Matteüs 7:13-14)



DE BREDE EN DE SMALLE WEG
MATTHEÛS 7: 13, 14

De Heer Jezus begint aan de afsluiting van Zijn onderwijs en maakt duidelijk dat wanneer je burger wilt zijn van Zijn Koninkrijk dit iets van je vraagt: navolging, trouw, discipelschap en dat dit niet altijd makkelijk is omdat het een andere manier van leven is dan het leven van de meeste mensen om je heen. Een bekend schilderij probeert het te verwoorden.

Een nauwe poort wil zeggen dat het binnengaan je iets gaat kosten. Je kunt niet vol beladen er door. Je zult dingen moeten achterlaten om door de poort te komen. Navolging van Jezus kost je iets.

Ook is er een duidelijk onderscheid tussen de massa en de weinigen. Een onderscheid wat we overal in de Bijbel

zien. De massa volgt eigen ideeën/verlangens of zelfs kwade zaken en keert zich zo van God af. Er zijn maar weinigen die werkelijk trouw aan God willen leven.

Uiteindelijk kiest de massa voor de weg naar het verderf en zijn er maar weinig die de weg naar het ware leven in Gods Koninkrijk willen volgen. Het boek Deuteronomium en Psalm 1 zijn mooie voorbeelden van hoe overal in Gods woord de weg van God en de weg van de wereld als keuzes aan de mens voorgelegd worden.

Wat zijn jouw gedachten over deze twee verschillende wegen en de poorten die er naartoe leiden?

VALSE PROFETEN

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen.

(Matteüs 7:15-16)

Waar God werkt is ook de tegenstander er direct bij om datgene wat God doet te verstoren en tegen te werken. We zien dat overal in het Oude Testament waar bijvoorbeeld de profeten werden tegengewerkt door valse profeten (bv. Jeremia 28, Ezechiël 13:1-16) Maar in de Gemeente van Jezus is dat vanaf dag 1 (zie bv. Handelingen 13:4-12, Openbaring 2:2, Openbaring 2:13-20-23) al niet anders. Jezus en Zijn discipelen waarschuwen er geregeld voor (Matteüs 24:11, 2 Petrus 2:1-3, 1 Johannes 4:1)

Valse profeten komen niet als valse profeten binnen maar lijken in eerste instantie echte dienaren van Christus. **Als het zo oprecht lijkt, hoe kun je dan toch een valse profeet herkennen?**

Wat bedoeld de Heer met de uitspraak aan hun vruchten kun je hen herkennen?

Wat hebben de woorden van de Heer in de verzen 21-23 hiermee te maken?

Heer tegen Jezus Christus zeggen betekent niet automatisch dat je burger bent van het koninkrijk van God. (Lukas 22:21/47) Grote geestelijke prestaties leveren ook niet. (Matteüs 24:24/ 1 Korinthe 13) Alleen het gehoorzaam doen wat God wil, dat maakt een mens tot burger van het Koninkrijk. We worden niet gered door onze werken maar dat we door de Heer verlost zijn behoort zichtbaar te worden in de manier waarop we ons leven inrichten. Bij de belijdenis dat Jezus jouw Heer is (=meester/koning) hoort een passende levensstijl. (Jakobus 2:14-26)

Ik vind het meest spannende hier dat Jezus zegt dat 'velen op die dag zullen zeggen...' Bedenk dat het dan gaat over mensen die zich beroepen op hun kennen van de Heer, zich misschien zelfs christen noemden maar dat niet bleken te zijn. Net als overal in de Bergrede moeten we goed onthouden dat oprecht geloof geen zaak is van datgene wat je met de mond belijdt of laat zien in je daden maar dat het burgerschap van het Koninkrijk van God allereerst een zaak is van het hart. Oprechte liefde en eerbied voor God, daar gaat het om. Al het andere (spreken, geloofsdaden, handelen, manier van leven) moet daaruit voortkomen. Dat is geen nieuwe gedachte die Jezus brengt, ook in het Oude Testament zien we al dat dit datgene is waar het God om gaat. (Jesaja 29:13, Ezechiël 33:30-33) Jezus zoekt geen huichelaars maar mensen die Hem oprecht en naar waarheid liefhebben en dienen. (Johannes 4:23-24)

Zo sluit Jezus ook af met een waarschuwend en tegelijk uitnodigende gelijkenis van de man die zijn huis bouwt op een rots en een man die zijn huis bouwt op het zand. Weer zijn het twee wegen die voorgesteld worden. Op het eerste gezicht zijn beide mannen op dezelfde manier bezig en lijkt het in eerste instantie allemaal prima te verlopen....tot de bouw klaar is en er noodweer komt.



Beide mannen bouwen een huis

Bij beide mannen komen er slagregens, waterstromen en winden

1 huis stort in en het andere blijft staan

Wat is het grote verschil tussen beide mannen en wat zegt het ons vandaag?

Lees ook eens Jakobus 1:19-27. Wat heeft dit te doen met de afsluiting van de Bergrede?

Lees 2 Timotheüs 4:1-5. Hoe passen deze woorden van Paulus bij het thema van vandaag? En wat zegt het jou?

Een oprecht hart wat God liefheeft wordt zichtbaar in vruchten van gehoorzaamheid. Wanneer je Jezus woorden hoort en ernaar handelt dan ben je werkelijk burger van Gods Koninkrijk. Daarbij gaat het niet om een gered worden vanwege je manier van leven/werken zoals wel eens gezegd wordt. Wij kunnen de hemel niet verdienen! Maar wanneer we werkelijk snappen wat Jezus voor ons heeft gedaan en wie Hij is zullen we uit liefde en dankbaarheid ons leven veranderen om Hem te eren.